

De Engelandvaarder nieuwsbrief nummer 7 november 2017



Bosweg 15, Noordwijk

Het zeehostunneltje

In 1934-1935 werd als werkverschaffingsproject de Katwijkse boulevard verlengd. Hierdoor werd de toegang van het Zeehospitium naar het strand afgesneden. Er werd een tunneltje aangelegd zodat de patiënten toch naar het strand konden worden gebracht zonder anderen te besmetten. Het zeehostunneltje, zoals het genoemd werd, heeft grote diensten bewezen aan Engelandvaarders die met een kano naar Engeland wilden gaan. Het werd een verstopplaats voor hun kano's. Tussen de boulevard en het strand ligt in Katwijk nog een vlakke strook duin, die ze ongezien moesten oversteken.



Slechts 8 van de 33 Engelandvaarders, die in 1941 uit Katwijk vertrokken, haalden Engeland: Coen de Jongh & Robbie Cohen vertrokken op 20 juni, Rudi van Daalen Wetters en Jaap van Hamel op 21 juni, Henri en Wim Peteri op 19 september en Monne Maassen en Jan v. Rietschoten op 28 september. Alleen de broers Peteri en Rudi van Daalen Wetters overleefden de oorlog.

Boven op de plek waar vroeger dit tunneltje was, staat nu het monument dat enkele maanden geleden onthuld werd.

Het bestuur wenst u gezellige feestdagen en een gezond 2018



Penningmeester gezocht

Wilt u ook een steentje aan ons museum bijdragen? We zoeken een gemotiveerde opvolger voor onze penningmeester. Meer info staat op www.museumengelandvaarders.nl



Openingstijden in de winter

Het museum is t/m 25 maart 2018 open van 11:00-17:00 uur 's Maandags is het museum gesloten, evenals beide kerstdagen.

V.a. 27 maart 2018 is het museum op weekdagen om 10 uur open.



Bijzondere bezoekers

Karin Verstraete, dochter van Engelandvaarder Siegfried 'Freddy' Manheim (1917), kwam op bezoek in oktober en nogmaals in november met haar broer uit Seattle.

Freddy werkte voor en na de oorlog bij de Bijenkorf in Den Haag. Hij ging via Zwitserland naar Lyon, waar hij door Sally Noach geholpen werd. Hij deed eerst mee aan de druivenpluk en ging daarna naar de Pyreneeën. In Madrid werd hij pas gearresteerd, waarna hij in Kamp Miranda terecht kwam. Hij ontsnapte en bereikte Portugal, vanwaar hij per boot naar Engeland ging. Daar werd hij aan de Marine toegewezen.

Ida Veldhuyzen van Zanten



Ida Veldhuyzen uit Hillegom was stewardess bij de KLM. Al in 1938 haalde zij enkele vliegbrevetten. Toen de oorlog uitbrak, verloor zij haar baan.

Toen ze hoorde dat vrouwelijke piloten werden ingezet ter ondersteuning van het Britse leger, stond haar besluit vast: ze wilde naar Engeland gaan!

Na 2 vergeefse pogingen over zee vertrok ze op 8 januari 1942 naar het zuiden. In Spanje kreeg ze een doorreisvisum om via Portugal naar Curaçao te gaan, maar de KLM nam haar vanaf Lissabon mee naar Bristol. In Engeland werd ze eerst toegewezen aan Bureau Inlichtingen. Later stapte ze over naar de Air Transport Auxiliary (ATA), waar ze 583 vliegreizen maakte.

Onderscheidingen:

Kruis van Verdienste, Vliegerkruis, Verzetsherdenkingskruis, Defence Medal 1939-1945 (Eng.), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart met Ere-insigne.

Na de oorlog bleef vliegen haar hobby. Ze heeft ruim 50 jaar haar brevet gehouden. In het museum zijn sinds oktober haar uniform en snelheidsmeter te zien. Beide zijn op verzoek van de familie Veldhuyzen - van Zanten door het Nationaal Militair Museum geschonken.



Stichting Engelandvaarders voor Vrijheid en Bevrijding

is deze zomer opgericht door Museum Engelandvaarders en de Stichting Educatieve Theaterproducties om jongeren in het voortgezet onderwijs in staat stellen Soldaat van Oranje – De Musical en ons Museum te bezoeken. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de rol van de Engelandvaarders zal zo worden doorverteld alsmede de waarden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zo belangrijk waren: initiatief, actie, moed en doorzettingsvermogen. Om fondsen te werven werd op 15 november een galadiner gegeven in Hotel van Oranje met optredens van een Big Band en leden van de musical cast. Er waren 188 gasten, incl. 2 Engelandvaarders. De nieuwe stichting reikte aan Eddy Jonker de eerste Engelandvaarders voor Vrijheid en Bevrijding Award uit.

Er werden loten verkocht en er was een veiling met 12 bijzondere kavels w.o. een lezing van Marco Kroon MWO, een vlucht met Fokker Four van

Almere naar Texel Airshow. Ook aanwezig waren prins Pieter-Christiaan, Monique van de Ven en haar echtgenoot Edwin de Vries (tekstschrijver van de musical). De opbrengst van de gala is € 152.856.



Eddy Jonker, Jaap Rosen Jacobson en Koos Postema

Vriend van het museum

Traditiegetrouw maken we een lijstje van goede voornemens voor het nieuwe jaar. Geeft u zich op als Vriend van het museum?

U kunt dat doen via de website www.museumengelandvaarders.nl of u kunt het museum bellen tijdens openingstijden: 071-3619773

Redactie van de Nieuwsbrief

Heeft u nog informatie of foto's die wij mogen gebruiken? Neem dan contact op met de redactie:

Paul Bartelings of Pauline van Till, 070-3505354 of pvantill@gmail.com

Er wordt nog steeds gewerkt aan het vullen van de database. Er staan nu ruim 2610 namen in de database, incl. enkele namen van helpers en de beschrijving van enkele monumenten waarop Engelandvaarders herdacht worden. Ongeveer 1800 namen hebben een tekst en ruim 945 namen hebben ook 1 of meerdere foto's.

De kwartiermakers

Op 2 november werd in het Beach Hotel in Noordwijk een diner gegeven om allen te bedanken die een bijdrage hadden geleverd aan de tot standkoming van het museum. Er was een presentatie met foto's van de verbouwing, de opening en de huidige inrichting.

OPROEP:

Wie kan ons iets vertellen over de mensen die hieronder staan? Zij staan allen op het Wandbord in Loenen. We hebben van allen geboorte- en overlijdensdatum, maar we weten (bijna) niets over hun poging om Engeland te bereiken. Wat is hun verhaal? Alleen van de namen met (F) hebben we een foto. U kunt bellen naar Pauline van Till, 06 14 67 39 82, een bericht sturen naar Schelpkade 16, 2514 KA Den Haag of mailen naar pvantill@gmail.com.

1925-1944 Kees Bak
1922-1943 Charles Beaudoux
1918-1944 Jan Hendrik Beckmann
1922-1942 Theo ten Bos
1921-1945 Petrus ten Bosch
1921-1942 Jan Christoffel Bosselaar
1919-1944 Gerrit Willem Boxman (F)
1913-1942 Herman Broeckmans
1919-1945 Marinus Buurman
1921-1944 Herman Damveld
1916-1944 Herman Debets
1918-1944 Jan Willem Eggink (F)
1919-1944 Albert Ernst
1925-1942 Pieter Feij
1919-1944 Emil Fitter
1918-1944 Jan Theodoor Grimmelt
1918-1943 Henry Groh (F)
1924-1944 Roelof de Haan
1920-1945 Adriaan Hardenberg
1912-1944 Hendrik de Heer (F)
1925-1945 Johan Hentenaar

1914-1942 Willem Hienekamp (F)
1918-1944 Theo Hörchner
1920-1943 Carel Jibben
1924-1944 Rijkel ten Kate
1924-1944 Hubert Kerres
1920-1944 Pieter Koster
1900-1944 Willem Koudijs
1923-1945 Harry Lans (F)
1919-1943 Johan Maatman
1921-1943 Frederik Malcorps
1914-1942 Herman Marskamp
1922-1943 Johan Anton van der Meij (F)
1921-1942 Johannes Middelbosch
1918-1944 Sijbrand Nagengast
1923-1944 Carlos Nieuwland
1915-1945 Theo Peters
1921-1945 Ernest Pinxter
1913-1942 Jacob Poppers
1918-1942 Petrus Ravelli
1918-1942 George van Rossem
1921-1944 Johannes Sanders
1917-1944 Christiaan Simons

1920-1944 Willem Sparenburg
1916-1944 Hendrik Speijers (F)
1916-1942 Jan Stam
1919-1942 Pieter Starink
1910-1944 Rutger Stuffken (F)
1914-1944 Thijs Taconis (F)
1920-1944 Adriaan van Terheijden
1916-1945 Willem van Tienhoven
1918-1943 Johan van Twisk
1922-1944 Frans van Veen
1916-1944 George van Veen
1921-1944 Hendrik de Veer
1921-1945 Gerard van de Ven (F)
1921-1943 Albert de Vries
1915-1945 Rudolf de Vries
1926-1945 Hendrik van der Wal (F)
1926-1945 Christiaan Weststrate
1918-1945 Willem Joh. van Wijk
1910-1945 Willem Young
1916-1945 Willem Zeelt
1916-1944 Frans Zitwing
1908-1944 Louis Zwartser